



Murillo

Kunst-Adelt, Maastricht (Holland)

S. FRANCISCUS ASSIS.  
SIMUL IN UNUM DIVES ET PAUPER . . .  
(Ps. 48, 3)





Bewaar in uw gebeden en H. Misoffer de dierbare  
herinnering aan uw vader en broeder in Christus  
zaliger

**Hubert Linssen**

weduwnaar van

**Cornelia Mestrom**

De dierbare overledene werd geboren te Wessem, 29 maart 1875; zijn ziel ging gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk 27 sept. 1957, haar eeuwige woning tegemoet; zijn lichaam verwacht in het St. Stephanuskerkhof te Heel de opstanding in Christus.

---

Hemelse Vader, aan Uw barmhartigheid bevelen wij de zielerust van deze Christen, die de taak volbracht die Gij hem had opgedragen; nu is hij tot U teruggekeerd om het loon voor zijn moeizaam leven en lijden te ontvangen; dit laatste is ruim zijn deel geweest; het heeft hem niet kunnen verbitteren maar wel gelouterd in geloof en berusting; tot in de avond van zijn leven was hem de arbeid dierbaar; hij kende geen rust totdat nu zijn handen gevouwen zijn tot een eeuwig gebed en vrede.

Gij, die als naaste familieleden het heengaan van uw vader en broeder betreurt, gunt hem na de smarten van dit leven, door de aalmoes van uw gebeden en offers de plaats van verkwikking, licht en vrede, waar hij met uw moeder en dierbaren op u allen wacht.

H. Stephanus, H. Hubertus, wilt gij voorsprekers zijn.