





Ter dankbare gedachtenis aan

Maria Elisabeth Mestrum

weduwe van

Mathias Verheyen

Zij werd in Echt geboren op 18 januari 1888. Na een lang en gezegend leven is zij overleden in Nieuwstadt, gesterkt door de Heilige Zalving der zieken, op 20 december 1978. Haar lichaam mag rusten op het kerkhof van haar oude parochie van de H. Landricus te Echt, bij haar man.

Zij was een vrome vrouw en lieve moeder.

In de kracht van haar leven heeft zij al haar zorg gegeven aan man en kinderen.

Zij had een groot geloof; een onverwoestbaar Godsvertrouwen; en een liefde voor God en de mensen, die uitstraalde naar allen die met haar in aanraking kwamen.

Altijd stond zij klaar om te helpen.

Als weduwe bracht zij vele gelukkige jaren door bij haar dochter en schoonzoon en altijd werd zij als het ware op de handen gedragen door haar kinderen en kleinkinderen.

Thuis bij hen genoot zij met tevredenheid en vreugde van haar oude dag.

Heel stil brandden haar levenskrachten op.

Op de avond van de derde woensdag van de Advent is zij zacht ingesluimerd. Die dag eert de Kerk heel bijzonder de Moeder Gods, van wie zij een vurig vereerderster was.

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor alles. Blijf mij gedenken en volg mijn voorbeeld. In de Hemel zullen wij elkaar weerzien.

Onze Lieve Vrouw van Schilberg,
geleid haar tot Uw Zoon en troost
uw kinderen, die nu bedroefd zijn.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden in de H. Landricuskerk te Echt op zondag 4 febr. 1979 om kwart voor tien.
