

Jezus † Maria † Jozef † Catharina

Ter vrome nagedachtenis aan

PETER MESTROM

weduwnaar van

Maria Josephina Hubertina Knoops

geboren te Montfort 25 juni 1885 en aldaar godvruchtig overleden 6 december 1964, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Op de tweede zondag van de Advent is hij rustig en kalm in de vrede van Christus van ons heengegaan. Niemand had verwacht dat zijn einde zo nabij was. Hij was nog zo krachtig en vitaal en hij deed niets liever dan werken en anderen van dienst zijn. Het viel hem dan ook hard, nu zijn ziekte hem dwong tot rusten en niets doen.

Trouw heeft deze goede en godsdienstige huisvader zijn christelijke plichten vervuld en gewerkt zolang hij kon. Voor hem worden de woorden van de priefatie uit de Mis van de overledenen ten volle bewaarheid: voor hen, die in U geloven, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar alleen veranderd in een beter, een eeuwig en onvergankelijk leven, waar eeuwig geluk en vreugde hun deel zal zijn. Dit te weten en vast te geloven vormt voor de dierbaren, die achterblijven de grootste troost. Dierbare kinderen, ik dank u voor al uw zorgen en gij allen, familie, vrienden en bekenden, vaarwel en tot weerziens bij God. Weest mij indachtig in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dagen aflat.

Heilig Hart van Jezus, in uw doodstrijd door uw engel gesterkt, versterk ons in onze doodstrijd.

300 dagen aflat.

Dat hij ruste in vrede.



God is liefde