



Een kleine en blijde herinnering aan

To Claessen

echtgenote van

Toon Mestrum

Zij werd geboren te Ouddorp, Beesel op 5 april 1925 en overleed onverwacht in haar eigen vertrouwde omgeving op 15 oktober 1999.



Wij danken u van harte dat u samen met ons afscheid hebt willen nemen van haar, die ons zo dierbaar was.

Beesel, 19 oktober 1999.

Toon Mestrum,
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 4 december 1999 om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Beesel.

Zij die zoveel liefde gaf en nooit iets vroeg, laat een grote leegte bij ons achter.

Hoe gaarne verbleef zij met pap tussen haar kinderen en kleinkinderen.

Haar geduld, liefde en vriendelijkheid waren voor ons allen een voorbeeld. Moge dit voor ons een steun zijn om in vriendschap verder te leven.

In haar dagelijks gebed vond zij bij God licht en kracht om steeds zorgend en begrijpend haar weg te gaan.

Vanuit ons geloof weten wij dat To, mam, oma nu vertoeft in het huis van de Vader, waar geen tegenslag, geen pijn, geen ziekte, geen twist of jaloezie heerst, maar pure liefde en geluk, goedheid en rechtvaardigheid.

Wij gunnen haar dat van harte.

Te vroeg in onze ogen en te snel nam ze noodgedwongen afscheid van dit leven.

Nu brengen wij haar terug naar Ouddorp, daar waar zij 74 jaar geleden ter wereld kwam.

Hoe moeilijk haar te missen, toch weten wij, zij mag leven, verder bij ons, bij God, die over haar en ons waken zal.