

In dankbare herinnering aan



Jan Simons

echtgenoot van

Toos Simons - Mestrom

Geboren op 8 juni 1927 te Beesel
Overleden op 17 mei 2011 te Linne
Begraven op 21 mei 2011 te Linne



"Bus ze bieje mam gewaest?" was het eerste, wat pap vroeg, als je bij hem binnenkwam. Na een huwelijk van meer dan vijftig jaar werden pap en mam gescheiden en dat was voor pap, hoewel hij een man was die het leven nam zoals hem dat gegeven werd, erg moeilijk.

Samen met mam maakte hij immers lange fietstochten in de omgeving.

Samen werkten ze in de tuin, zorgden ze voor hun kinderen en kleinkinderen en reisden ze veel naar het buitenland, met name naar Oostenrijk.

Enkele maanden geleden werd pap ziek. Slechts af en toe liet hij merken wat er in hem omging.

Op dinsdagmorgen 17 mei is pap vredig ingeslapen.

Pap bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt.

Opa, wae danke uch veur alles en veural veur de sjoean vakanties in Lin.
Clemence, Gerard, Jan.

Wij zijn u bijzonder dankbaar
dat u dit verdriet met ons deelt.

Toos Simons - Mestrom
Jan en Gerry
Clemence en Ernst-Jan
Gerard, Jan en Ivy
Marianne.

De zeswekendienst is zaterdag 25 juni 2011
om 19.15 uur in de H. Martinuskerk te Linne.

Monuta - Schuren uitvaartzorg, Herten

