

SPES UNICA



In U, o Heer, stel ik mijn
vertrouwen.

En vous, Seigneur, j'ai mis mon
espérance.

M-2502

JEZUS! † MARIA! † JOSEPH!

GEDENK IN UWE GODVRUCHTIGE GE-
BEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER

Hermanus Hubertus Mestrum,
Weduwnaar van
Maria Agnes Ramakers,
Lid der H. Familie.

Geboren te Putbroek den 21 Januari 1854,
overleden te Echt den 24 November 1919, gesterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij heeft op den loop van zijn huis acht ge-
geven en zijn brood niet in ledigheid gegeten.
Prov. 31:27.

Hij was een allerteederste vader.... en de
liefde, die hij zijn kinderen en kindskinderen
toedroeg, sloot de liefde jegens God niet uit.
H. Grég. Naz.

Van krachten uitgeput stierf hij, en de dood was
voor hem de rust na den arbeid, het einde van
een welbesteed leven. H. Joan. Chrys.

Mijne dierbare Kinderen, weest afkeerig van
het kwade, gehecht aan het goede; in de broe-
derlijke liefde hartelijk jegens elkander; den
Heer dienende; volhardende in het gebed!

Rom. 12:9, 10, 12.

Treurt niet, maar helpt mij door uwe gebeden
tot God. Rom. 15, 30.

LAAT ONS BIDDEN.

God, die bevolen hebt, vader en moeder te
eeren, ontferm U in Uwe goedertierenheid over
de zielen van onzen vader en onze moeder,
vergeef hunne fouten, en verleen ons de genade
hen in de vreugde des hemels weer te zien! Amen.

Allerzoetste Jezus, wees voor mij geen Rechter,
maar Zaligmaker!

ELECTR. DRUKKERIJ R. GRIENS, ECHT.