

Jezus Maria Joseph Michael

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Josepha Mestrom

Weduwe van

Gerardus Omsels

De overledene werd geboren te Montfort den 24 Februari 1880 en overleed te Ool-Herten 14 Januari 1941, tijdig gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden zacht en kalm in den Heer.

De dierbare overledene heeft smartelijke jaren en een ontzettend pijnlijk ziekbed gehad.

Maar haar geloof deed haar alles geduldig lijden, en ze heeft zeker er vele verdiensten voor den hemel door verworven.

Nu is zij heengegaan daarheen, waar „God”, zooals de H. Joannes zegt in het boek der Openbaring, „zal drogen van hun oogen alle traan, en geen dood zal meer zijn, noch rouw, noch smart, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Bidt intusschen, gij, Kinderen, familie en vrienden voor de ziel der overledene, opdat zij spoedig den hemel binnen kunne treden.

Heer geef haar de eeuwige rust
En het eeuwige licht verlichte haar,
Dat ze ruste in vrede. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.L. Vrouw van Rust, bid voor ons.

A. Hoffman, Koster, Herten



Copyright

HART VAN MARIA,
TROOST DER BEDRUKTEN
BID VOOR ONS.