



Sassoferrato

MOEDER VAN SMARTEN,
MOEDER ALLER CHRISTENEN
BID VOOR ONS.

Jesus † Maria † Joseph.

Bid voor de ziel van zaliger

AGNES HUBERTINA KEMPKENS,

echtgenoot van

JACOBUS HUBERTUS MESTROM.

De dierbare overledene werd den 10 Nov. 1889 te Montfort geboren en overleed aldaar gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden den 24 Juli 1934.

Zij was eene vrouw vol geloof, goedaardig en minzaam met een ieder; waardig om in het geheugen der weldenkenden te blijven voortleven.

Van hare jeugd af leerde zij God vreezen en zich van alle kwaad onthouden.

Zij was bemind bij God en de menschen en haar aandenken is in zegening. Eccl. 45-1.

Een heilig leven is de weg tot een zalige dood, en een zalige dood is de ingang tot het eeuwige leven. In de vrede zal zij rusten. Troost U bij deze gedachte. Thes. 4.

Gelukkig de mensch die het uur van zijn dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven. (Thom. à Kemp).

Immers gelukkig de dienaressen die den Heer, als Hij komt en aan de deur klopt wakende zal gevonden hebben. Mat. 26-46.

Haar kracht en steun vond zij in een vurig gebed en innige godsvrucht tot de H. Maagd, zoodat zij ofschoon gestorven nog blijft spreken door het getuigenis van haar voorbeeld en werken. Hebr. 12.

Gij Heer hebt mijn lijden in vreugde veranderd, opdat mijne ziel U zinge, Heer, God in eeuwigheid zal ik U loven Ps. 29. 12-13.

Wij treuren niet als zij die geen hoop hebben, want hetgeen den Heer behaagd heeft is geschied.

De naam des Heeren zij gezegend. Job. I-21.