

Wij herinneren ons dankbaar

## Nic Mestrom

weduwnaar van

## Lena Ridderbeks

Hij werd geboren te Montfort op 19 april 1922 en overleed te Roermond op 9 april 1997.

Na een plechtige Eucharistieviering legden wij hem op 15 april 1997 te rusten op het kerkhof "De Huysbongerd" te Montfort.

—

Als Pap en als Opa is hij voor ons onvergetelijk geworden. In een echt gelukkig huwelijk was hij bijna 41 jaar een lieve man, steeds vol belangstelling, meehelpen en zorgen voor zijn dierbare vrouw Lena, kinderen en later kleinkinderen.

Altijd klaar staan en helpen als het nodig was, zo was zijn leven. Hij genoot van het buiten zijn, het werken in zijn tuin was een grote hobby. Ook de buurtvereniging, de handbalclub en vele anderen konden op zijn hulp rekenen. Na een arbeidzaam leven van ongeveer 36 jaar bij de PLEM, was hij de kinderen behulpzaam bij bouwen en verbouwen van het huis. Als een echte vader gaf hij richting aan het leven van de kinderen. Hierin was hij zeer duidelijk.

Voor zijn kleinkinderen was hij een lieve Opa, die

trots op hen was en geïnteresseerd in hun alledaagse dingen. Mam werd door hem goed verzorgd, in alles bijgestaan en geholpen, toen zij volledig was aangewezen op zijn hulp. Nadat mam gestorven was heeft hij nog van enige mooie jaren mogen genieten: hij vond rust in de natuur en was erg blij en dankbaar met de contacten van zijn leeftijdgenoten. Toen zijn levenskrachten afnamen kreeg hij een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis St. Camillus te Roermond. Ook daar was hij dankbaar en kon genieten van het regelmatige bezoek van kinderen en kleinkinderen. Nu Pap, diepgelovig als hij was, zijn leven heeft teruggegeven aan de Heer, rest ons slechts te zeggen: "Pap, Opa, bedankt. Wij troosten ons met de gedachte dat je nu verenigd bent met Mam, waarvan je zo hield. Met recht zeggen wij dankbaar te zijn dat wij zo'n goede Pap en Opa hebben gehad. Wij gunnen je de rust die je nu gevonden hebt. Leef gelukkig, weer verenigd met Mam verder in het huis van ons aller Vader."



Wij danken u van harte voor uw blijken van medeleven en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst.

*Kinderen en kleinkinderen*

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 24 mei 1997 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

