



Ter dankbare herinnering aan

**Corry Stelten**

echtgenote van

**Gerrit Mestrum**

Zij werd geboren in Linne, 2 april 1928 en overleed op 70-jarige leeftijd, voorzien van het H.Sacrament der zieken in Maasbracht op 21 april 1998.

Op 25 april 1998 hebben wij haar begraven op het kerkhof te Maasbracht.

Mam,

We wisten dat deze dag eens zou komen, maar het valt ons toch heel zwaar, je plots te moeten missen.

Dag en nacht stond je voor ons klaar met woord en daad, niets was je teveel.

Lange tijd mocht je samen met pap van het mooie in het leven genieten. Het gezellig samen zijn met ons en je kleinkinderen, fietsen en uitstapjes maken waren je lust en je leven.

Je was de spil binnen ons gezin.

Na de jaren van voorspoed, kwam de tijd van tegenspoed. Een verraderlijke ziekte die je zo nodig trotseerde veranderde je leven.

Vaak zocht je steun bij Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert.

Na een liefdevolle verzorging thuis door pap, ben je na een maanden lange strijd, de dag na jullie 50 jarig huwelijk van ons heengegaan.

Mam, Oma, je hebt nu je verdiende rust.

Bedankt voor alles.

We zullen je missen.

Je was geweldig.



Voor u steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden en bij de begrafenis van mam danken we u hartelijk.

Gerrit Mestrum

John en Mia

Leo

Paul en Astrid

en de kleinkinderen

De zeswekendienst is op zaterdag 6 juni 1998 om 19.00 uur in de St.Gertrudiskerk te Maasbracht.