



O Hart van Liefde  
ik vertrouw op U.

Jezus † Maria † Jozef † Antonius  
†

Bid voor de ziel van zaliger

## Henricus Hubertus Mestrum

echtgenoot van

Maria Josepha Steins

De overledene werd te Echt geboren 17 juli 1890 en overleed te Bleyerheide 30 dec. 1960 na het ontvangen van de laatste Sakramenten van de H. Kerk. Op 3 januari 1961 werd hij te Bleyerheide begraven.

---

De dierbare overledene was een man die werkelijk leefde uit het geloof Hij stelde een groot vertrouwen in het gebed en de rozenkrans was hem bijzonder dierbaar. Het bidden van dit gebed was in zijn ziekte zijn enige bezigheid Geduldig en vol overgave droeg hij zijn lijden. Nooit hoorde men hem klagen. Zo werd dit arbeidzame, goede en vrome leven bekroond en afgesloten door een zalige dood.

Dierbare echtgenote en dochter. Dit is Gods wil. Ik weet dat het U zwaar valt, maar ik weet ook dat uw sterk geloof hierin zal berusten, omdat Gods beschikking altijd beter is dan menselijke berekening. Laat mijn eeuwig geluk uw grote en zekere troost zijn. Ik dank U voor de moeiten en liefdevolle zorgen aan mij besteed en voor uw trouwe liefde.

„Heer, gedenk Uw dienaar Henricus, die ons is voorgegaan in geloof en oprechte godsdienstzin. Geef hem de plaats van verkwikking, licht en vrede. Door Christus, onze Heer.