



Ter dankbare herinnering aan :

Peter Hermanus Pustjens

echtgenoot van

Josephina Maria Johanna Mestrum

Geboren te Echt 16 maart 1921.

Aldaar overleden 7 januari 1971.

Een man in de kracht van zijn leven moet onverwacht afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen en allen, die hem dierbaar zijn. Hier schiet ons kleine menselijk verstand te kort. Heer God wij ervaren, hoe waar het is, wat Gij ons gezegd hebt door de mond van de profeet : „Nee, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen”.

Ondanks onze gevoelens van droefheid willen wij U danken : want Pierre was een lieve echtgenoot, een goede vader voor zijn kinderen, een harde werker op het bedrijf, een prettige collega. Wij danken U voor zijn leven, voor alles, wat hij voor ons betekend heeft door zijn ijver, zijn tevredenheid en liefdevolle zorg.

Wij bidden U : beloon nu al het goede, dat hij voor zijn evenmens heeft gedaan. Laat hem delen in het leven van Uw Zoon Jesus Christus, een leven, dat geen pijn en dood meer kent.

Schenk ook uw kracht en troost aan zijn echtgenote, aan John en Paul en allen, die hem dierbaar zijn. Mogen zij vanuit de moeilijkheden, die zij samen dragen, opnieuw steun bij elkaar vinden.

Voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene betuigen wij U onze oprechte dank.

J. M. J. Pustjens-Mestrum
en kinderen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben zaterdagavond 20 februari 1971 om 7 uur in de parochiekerk van de H. Pius X te Echt.
