

In uw H. Misoffer en gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOHANNES JACOBUS GERARDUS MESTEROM

echtgenoot van

MARIA CORNELIA SPEE

De dierbare overledene werd geboren te Roermond 27 maart 1899 en overleed, na een lang ziekbed, doch nog geheel onverwacht, te Venlo 8 mei 1961 en werd de 10e d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof Blerickse Bergen.

Naar menselijk oordeel kwam er te vroeg een einde aan dit leven. Want de overledene was een edel mens en een goede man en vader. Schone gaven sierden zijn persoonlijkheid: hij had een prettig en openhartig karakter; goedheid was zijn beste eigenschap. Wie hem goed kende, weet hoe fijngevoelig en hoe eerlijk hij was. Onrecht was zijn grootste vijand.

Vader is van ons heengegaan; wij zullen hem missen. Maar toch blijft hij bij ons door zijn liefde, want deze sterft nooit. Ook geloven wij, dat iedereen die in de vrede van Christus sterft, een nieuw leven ontvangt.

Daarom willen wij ons troosten met ons geloof. Wij geloven dat onze lieve man en vader nu het eeuwig geluk bezit bij O. L. Heer. Vanuit de hemel blijft hij bij ons met zijn liefde en zal hij ons door zijn voorpraak bij God blijven helpen.



HOE HEERLIJK IS HET RIJK
WAARIN ALLE HEILIGEN
JUBELLEN MET CHRISTUS.