

ter herinnering aan

Mathieu Fransen
echtgenoot van
Anna Maria Mestrum

Hij werd geboren op 1 februari 1920 te Kerkrade. Op 1 maart 1990 overleed hij in het ziekenhuis St. Jozef te Kerkrade, gezalfd met het H. Sacrament van de zieken.

Een meer dan goede echtgenoot is mij ontvallen. In ons bijna negenenvestigjarig huwelijksleven steunde hij mij waar hij maar kon. Voor ons is de dood van pappa en opa een groot verlies. We weten en beseffen dat hij een ontzettende leegte voor mamma en ons achterlaat. Een leegte, die je als kinderen en kleinkinderen, niet helemaal meer kunt opvullen. Voor iedereen stond hij steeds klaar; nooit deed iemand vergeefs een beroep op hem. De schutterij lag hem na aan het hart. Vijftig jaar lang was hij trouw lid en er met hart en ziel aan verknocht. Met veel pijn in het hart heeft hij deze om gezondheidsredenen moeten verlaten. Vierentwintig jaar lang ook was hij lid van de ziekensectie, waarvan hij twintig jaar het per-

ningmeesterschap korrekt uitoefende. Tot de laatste dag heeft hij zich ingezet. Ondanks zijn eigen ziekte bezocht hij nog steeds de zieke medemens. Als trouwe kerkganger had hij een diep geloof waar men bewondering voor mag hebben. Vooral kenmerkend was zijn devotie tot Maria: in haar stelde hij zijn volste vertrouwen, steeds riep hij haar hulp in, voor hem was Maria zijn Troosteres. Nooit hadden wij gedacht dat wij hem zo vlug zouden verliezen. Rustig en voorbereid is hij gestorven in het gelovig besef dat God, de Heer, alles ten goede keren zal. Hoe hard het ons ook valt: wij geven hem nu uit handen en vertrouwen hem toe aan de goedheid van God.

Hij, die leefde onder ons
leef nu in Gods nabijheid.
Dat is: onspoeld van de Liefde
in eindeloze blijheid.

Voor uw bliken van medeleven danken wij u van harte.

De zeswekendienst houden wij op zaterdag 21 april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

