

De St.-Laurentiushoeve komt na de Veldmannen per 1-5-1937 in handen van **Felix**  
**Wongers** uit Rijkel; **Jan Mestrom** (uit Linne) trekt er per 7-2-1942 bij in. Op 22 mei  
1944 laat 's nachts een geallieerde bommenwerper er een lading brandbommen op val-  
len; de boerderij brandt grotendeels af, gelukkig zijn er geen slachtoffers. Kees Bur-  
ner vergeet dat niet licht: "Er was 's nachts een vliegtuig over gekomen. 's Morgens

gingen we melken en zagen we dat het over die wei'en met zo'n streep over Mestrom  
was gegaan. Wij vonden nog brandbommen, van die knapen, toen hebben we de krul-  
wagen nog gehaald en we hebben ze opgeladen en meegenomen".<sup>(66)</sup> Na de oorlog  
wordt de St.-Laurentiushoeve als zodanig niet herbouwd; er komt voorlopig een nood-  
woning achter de ruïne ervan - later zet Mestrom er een moderne hoeve neer.

LINNE 125/92/521