



*Lianne*

*1970*

*2012*



*Kijk nooit terug, maar altijd vooruit.  
Wat je toen hebt besloten, was  
voor dat moment het beste.*

Lianne

In liefdevolle herinnering aan

## **Lianne Mestrom**

\* 2 juni 1970 + 2 maart 2012

echtgenote van **Paul Verheggen**

en lieve mama van **Ellen en Loes**

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden  
in de aula van crematorium "Tussen de Bergen"  
te Roermond op 8 maart 2012.

Wij danken u voor uw steun en medeleven  
na het overlijden en voor uw aanwezigheid  
bij het afscheid van Lianne.

Paul, Ellen en Loes  
Jan en Gonny  
Wilbert, Désirée, Tristan en Madelon

Je was altijd die spontane, lieve, geweldige en  
die altijd positieve vrouw.  
Een geweldige lerares die kinderen altijd hielp.  
En zeker niet te vergeten mijn moeder.  
Waarom jou dit moest overkomen is gewoon oneerlijk.

Mama, je blijft altijd in mijn hartje en ik zal je  
NOOIT vergeten.  
Ik weet niet waar je bent,  
maar wat ik wel weet  
is dat ik altijd van je houden zal!!!

XXX Ellen

Die sterke, lieve mamma heeft al haar kracht erop gezet.  
Nu is het voorbij. Ze is er niet meer.  
We gaan elke dag aan je denken en laten je nooit los.  
Maar één ding willen we bereiken: dat je er altijd blijft....  
Al je krachten waren op.  
Je hebt ze op het begin al moeten gebruiken.  
Nu was er geen tijd meer om bij te laden.  
Je hebt het niet meer gered.  
We blijven altijd bij je in het krijt staan.  
Ellen en ik en ook de rest natuurlijk.  
Je blijft voor mij altijd stralen.  
En voor iedereen, want je bent altijd het zonnetje geweest.  
En blijft dat ook.

Dikke kus van Loes

*Herinner jullie me,  
als een vlinder,  
die leeft op de wind,  
van het leven.*

Lianne