

K Jezus † Maria † Jozef.

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA CORNELIA MESTROM

weduwe van

FRANCISCUS HELGERS,

geboren te St. Odiliënberg den 20 Augustus 1848, en voorzien van de laatste H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Maasniel den 20 Mei 1933.

De dierbare overledene was 'n diep Godsdienstige vrouw, eene innig geliefde moeder, waardig om in de nagedachtenis der braven te leven. (I Reg. 25).

Zij heeft een groot deel gehad in het lijden op deze aarde, doch door het met geduld ter liefde Gods te verdragen, is zij, rijk aan deugden en verdiensten, het eeuwig leven ingegaan; zalig immers zijn zij, die geduldig lijden en zich aan den wil des Heeren onderwerpen. (Eccl. 18).

Dierbare kinderen en kleinkinderen bloedverwanten en bekenden, blijft God getrouw dienen, zooals ik U steeds voorhield, en helpt mij door uwe gebeden, goede werken en H. Communiën in den Hemel, waar wij elkander eens zullen wederzien in eeuwigdurende vreugde!

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. (300 d. afl.).

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.).

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.).