



*Wij willen u bedanken voor de blijken
van medeleven die wij hebben ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man, onze vader en schoonvader*

*Mijn tranen vallen op
je koude handen
wanneer ik naar je kijk
Telkens denk ik aan die handen
Nooit meer... binnen handbereik.*

Theo Mestrum

Dit heeft ons zeer veel troost gegeven.

*Bep
Theo
Gerda & Cor*

Rijsenhout, juli 2013