



MATER DOLOROSA.

JEZUS — MARIA — JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger

Peter, Joannes MESTRUM,

weduwnaar van

Maria, Elisabeth Beckers.

De dierbare overledene werd den 14 Maart 1857 te Echt geboren en overleed na een langdurende met voorbeeldig geduld verdragen ziekte, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, te Montfort den 28 Mei 1929.

De diep betreurde, door den onverbiddelijken dood aan de liefde der zijnen ontrukkt, was een man van waren christelijken zin, eenvoudig en oprecht in al zijn handelingen. (Job I.)

God heeft hem beproefd, gelijk het goud in het vuur beproefd wordt. Mijn voet wandelde op zijne schreden: ik heb zijn weg gevolgd en ben niet afgeweken. (Job 23—10.)

Deze beproeving heeft de Heer hem laien overkomen omdat zijn geduld, gelijk dat van den H. Man Job, den nakomelingen tot voorbeeld zou dienen. (Tob. 2. 12). Mijn hulpeloze kwaal aanvaardde geen genezing. (Job 15). Er was niemand die mij helpen kon. (Ps. 106—2).

Op Maria stel ik mijn vertrouwen, op haar vestig ik mijne hoop. (H. Bern.)

Gij Heer, hebt mijn lijden in vreugde verwisseld, opdat mijne ziel U zinge, Heer God in eeuwigheid zal ik U loven. (Ps. 29 2—3).

Ik bid U broeders, bij onzen Heer Jezus Christus en bij de liefde des H. Geestes, dat gij met mij medestrijdt in uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15—30).

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust

(7 j. en 7 quadr.)

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen in U

(300 d. afl.)

J. TISSEN, Koster, Montfort.