



IK BEN DE VERRIJZENIS
EN HET LEVEN

Jezus, Maria, Jozef, Catharina.



Bid voor de zielerust van zaliger

Jacobus Hubertus MESTROM

Lid van de H. Familie

weduwnaar van

Agnes Hubertina KEMPKENS

geboren te Montfort 22 mei 1881 en aldaar godvruchtig overleden 1 februari 1957, meermalen voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten, dat ik in deze wereld in eenvoud des harten en niet in aardse wijsheid maar in Gods genade gewandeld heb.

Met groot geduld verdroeg hij het lijden en de beproevingen indachtig de woorden „Zalig de mens, die de beproeving doorstaat, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan allen, die Hem beminnen.”

Dierbare dochter, heb dank voor al uw zorgen. Ook gij, familie, vrienden en bekenden, blijft mij indachtig in uw gebeden en goede werken.

G e b e d

Wij smeken u, o Heer, ontferm u over de ziel van uw dienaar Jacobus en wil haar deelachtig maken aan het eeuwig geluk des Hemels. Door Christus onze Heer. Amen.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.
