

In Christus' vrede rust de ziel van zaliger

# Gertrudis Maria Hubertina Mesterom

weduwe van

August Hubert Latiers

Lid van de

O. L. Vrouw- en St. Rochus Broederschap  
en van de St. Anna Congregatie

Geboren 11 november 1891 te Roermond  
en overleden te Steyl tengevolge van een  
noodlottig ongeval doch voorzien van het  
H. Oliesel op 20 oktober 1964.

---

„Zij was een bewonderenswaardige moeder en verdient in de gedachtenis der godvrezenden voort te leven; zij verdroeg in haar leven alles kloekmoedig, omdat zij haar hoop op God gesteld had.“ 2 Mach. 7.20.

Zij was voorbereid, hoewel de dood haar verraste, want in haar leven was ze indachtig „dat wij hier niet altijd kunnen blijven, en dat wij met deugdzaam te leven, ons een plaats moeten bereiden, welke wij nooit zullen verlaten.“ (S. Aug. ps. 36).

Haar troost en sterkte zocht ze in alle wederwaardigheden bij de Christus Eucharisticus en Maria, want zij was „gewoon 's morgens vroeg haar hart te richten op God en de Allerhoogste te bidden“. (Eccl. 39.6).

In dankbare herinnering zullen wij kinderen haar blijven gedenken, nu ze is verenigd met vader en beide kinderen. Vanuit de hemel zal ze ons nabij blijven.

Goede moeder, rust in vrede.

H. Rochus, bid voor ons.



HET BOEK WAARIN ALLES  
GESCHREVEN STAAT WAAROVER  
DE WERELD  
ZAL GEORDEELD WORDEN,  
ZAL VOORGEDRAGEN WORDEN.  
SEQUENTIA