

Ter herinnering aan

**SJRA MESTEROM**

echtgenoot van

**Marieke Roemen**

Geboren 1 augustus 1907 te Roermond.  
Overleden 22 juli 1988 te Meerssen.

Lieve Sjra, lieve pa, lieve opa,

Wat was je sterk!

Hoe moedig heb je geleden. Echt moedig.

Hoe dapper heb je gestreden.

Altijd was je monter, hoe zwaar ook je lot.

En wat had je een ruime geest.

Een geest met zeer brede interesses.

Een geest die nu is heengegaan  
naar een ruimere betere wereld.

Jij was een krachtige persoonlijkheid.

Kracht, ja die had je. Een enorme kracht.

Een kracht, die ons zal blijven inspireren  
en altijd aan je gedachtenis verbonden  
zal blijven.

Ooit, ergens zullen we worden herenigd.

Laten we daarin maar blijven geloven.

In onze herinnering leef je voort.

We wensen je: Rust in vrede.

Namens allen, Cas

Voor de vele blijken van medeleven  
zeggen wij U hartelijk dank.

familie Mesterom

De zeswewekendienst zal plaats vinden op  
zaterdag 3 september 1988 om 19.30 uur  
in de parochiekerk te Bunde.



