



Alwie in Mij geloof ook al  
is hij gestorven zal leven.

JEZUS † MARIA † JOZEF † CATHARINA

Ter vrome nagedachtenis aan

MARIA IDA HUBERTINA

MESTRUM

weduwe van

HENDRIK BECKERS

geboren te Montfort 4 december 1882 en overleden, voorzien van de laatste H. Sacramenten, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, 1 oktober 1959 en begraven op het r.-k. kerkhof te Montfort 5 oktober d.o.v.

De dierbare overledene was een goede godvruchtige en zachtzinnige moeder, die God vreesde en nooit de ijdelheden van de wereld heeft gezocht.

Gaarne hielp zij iedereen, waar zij kon. Zij was zo gelukkig, dat zij op haar oude dag, zich nog zo verdienstelijk kon maken voor anderen. Altijd zag men haar bezig met handwerken of met de rozenkrans. In het gebed vond zij haar troost in slapeloze nachten; in het gebed vond zij de kracht om nooit te klagen te midden van de grootste pijn, maar alles met geduld voor onze Lieve Heer te verdragen. Op de eerste dag van de Rozenkransmaand is zij stil en rustig van ons heengegaan,

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw vele zorgen, vergeet uw moeder niet in uw gebeden en goede werken; ook gij allen, familie en bekenden bidt voor mij. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons.

Onze Vader – Wees Gegroet.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.