



Ter dankbare herinnering aan

Fientje Mestrum

weduwe van

Pierre Pustjens

levensgezellin van

Jan Jeurissen

Zij werd geboren te Echt op 1 mei 1926. Voorzien van het H.Sacrament der Zieken overleed zij in Zorgcentrum De Egthe op 4 maart 2002.

Na de plechtige Eucharistieviering in de H. Landricuskerk te Echt hebben wij haar te rusten gelegd op het St. Landricuskerkhof aldaar op 8 maart.

Zij was een lieve vrouw met een zacht karakter. Opgewekt en vrolijk van aard was zij graag onder de mensen. Zij was zeer gastvrij en had een grote vriendenkring. Zij is altijd een lieve moeder en oma geweest, die alles kon missen. Zij was een degelijke huisvrouw voor wie het huishouden de grote hobby was. Zij heeft altijd hard gewerkt en wij kunnen terugzien op een welbesteed leven. Zij was ook een zeer godsdienstige vrouw, die trouw naar de kerk ging zolang dit mogelijk was. Het overlijden van haar zoon John heeft haar veel pijn gedaan en zette haar een stuk terug in haar ziekteproces.

Een lieve moeder, schoonmoeder en oma is van ons heengegaan. Een slopende ziekte heeft haar geveld. De laatste paar jaren werd zij liefdevol opgevangen door haar zus in Echt. Toen het echter niet meer ging werd zij opgenomen in het zorgcentrum, waar zij nog één maand geleefd heeft.

Wij nemen nu afscheid van onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma.

Wij zijn zeer dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend en gedaan heeft.

Moge de goede God Zijn trouwe dienares nu opnemen in Zijn hemels Vaderhuis om daar voor goed gelukkig te zijn. Blijven wij met haar verbonden in ons dankbaar gebed. O.L. Vrouw van Schilberg, bid voor haar.

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden en de begrafenis danken wij U van harte.

Familie Pustjens, familie Mestrum, familie Jeurissen.

De plechtige Zeswekendienst tot haar intentie zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt op zaterdag 20 april om 19.00 uur.