



Ecce Homo

Jezus

Maria

Jozef

Michaël



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Jacob Willem Hubert OP HET BROEK

weduwnaar van

Elisabeth Hubertina MESTROM

De dierbare overledene, geboren te Merum den 8 September 1842, ontsliep in den Heer aldaar den 16 Maart 1932 gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk en geheel overgegeven in Gods Heiligen Wil.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI.

Die den Heer vreest, zal vertroosting op zijn sterfbed vinden en in het uur des doods zal hij gezegend worden.

Eccl. I.

Zijne kinderen voedde hij op in de tucht en de vreeze des Heeren.

Eph. VI.

Gelukkig de mensch, die het uur van zijn dood immer voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om zalig te sterven.

Thomas a K. I. 24.

Op Uwe barmhartigheid heb ik gehoopt, o Heer! Mijn hart zal zich in Uw heil verheugen; ik zal den Heer zingen, die mij zooveel goeds bewezen heeft. (Psalm XII, 6.) Zalig de mensch, wiens hoop de Naam des Heeren is en die niet naar ijdelheden en valsche dwaasheden heeft omgezien.

Psalm XII, 5.

Deze is onze roem, de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoud des harten in deze wereld gewandeld hebben.

II Cor. I. 12.

Mijne geliefden, helpt mij door uwe gebeden tot God. Ik smEEK u door onzen Heer Jezus Christus.

Rom. XV, 30.

Onze Lieve Vrouw van Rust, bid voor ons.

(50 d. afl.)

Mijn Jesus, barmhartigheid

300 d. afl.

J. Hoffman, Herten.