

Gruart

PASION - 1
PRINTED IN SPAIN
Dep. Legal B/36.054.1998



Gedachtenis aan

Maria Elisabeth van Pol

weduwe van

Joannes Hubertus Mestrom

geboren op 5 juni 1899 te Montfort en, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, in het Verpleegtehuis St. Camillus te Roermond op 2 juni 1975 overleden.

Het is vandaag moeders verjaardag. Zij heeft die net niet meer gehaald. Wat een feestdag was en een gelegenheid om haar onze dankbaarheid te laten blijken, is nu de dag geworden waarop wij haar de laatste eer bewijzen. En wij blijven haar in alle ere houden, dankbaar voor alles wat moeder voor ons is geweest. Zij heeft immers haar leven lang gezorgd en gezwoegd en zichzelf niet gespaard, en vooral toen het erom ging aan het gehele gezin te geven wat kon.

Het was voor haar een zware slag, toen vader tien jaar geleden plotseling stierf. Daartegen heeft zij zich verweerd door gewoon door te gaan met wat zij van zichzelf dacht dat haar plicht was.

Dat zij naderhand door rheuma onthand en moeilijk ter been werd moet haar wel zeer zwaar gevallen zijn. De laatste jaren heeft zij dat kruis gedragen, dikwijls met veel pijn, maar altijd met geduld.

Haar laatste vastberaden poging om toch nog er boven op te komen en niemand tot last te zijn, heeft niet mogen baten, maar ook dat heeft zij voor zichzelf willen houden. Zo is zij ook van ons heengegaan. Moge de goede God haar moedig strijden en lijden in navolging van onze Heer Jezus Christus nu ten volle vergelden en haar opnemen in Zijn eeuwige Heerlijkheid.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Voor uw meeleven tijdens het ziek-zijn, bij het overlijden en de begrafenis van onze goede moeder en oma, zuster en tante, zijn wij U van harte dankbaar.

**Kinderen en kleinkinderen Mestrom
Familie Mestrom-van Pol**

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 12 juli 1975 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

J. H. Gootzen, koster, Montfort.