



„ Want de Heer is mijn Herder; nooit zal er mij iets ontbreken” Psalm 23

Ter nagedachtenis aan

de heer HENRI A.G. MESTEROM

Geboren te Roermond op 26 augustus 1903.

Overleden te Kitzbühel (Oostenrijk) op 6 september 1978.

Hij werd begraven op het R.K. kerkhof te Bunde op 12 september 1978.

Als diepgelovig man, die een bewonderenswaardig vertrouwen had in de Heer, ging hij onopvallend door het leven, een leven dat zich kenmerkte door een grote plichtsbetrachting en leergierigheid naar alles wat zich in de wereld afspeelde.

Zijn beminnelijk karakter was een weldaad voor iedereen in zijn omgeving; nooit kwam een onvertogen woord over zijn lippen.

Tijdens en na zijn werkzaam leven als glazenier, waarbij hij in zijn gebrandschilderde ramen de lof van de Heer verkondigde, werd hij omringd door de liefdevolle zorgen van zijn familie. Hoe heeft hij onlangs nog genoten van het feest rond zijn 75e verjaardag en van zijn vakantie, samen met zijn broers, die helaas zo abrupt en onherroepelijk werd onderbroken om te verschijnen voor zijn Heer, die hij alleen kon zien als een God van Liefde. Zijn plotselinge heengaan laat niet alleen een open plaats achter in het gezin waar hij verbleef, maar is ook een groot gemis voor zijn familie en bekenden.

Laten wij allen, in onderlinge saamhorigheid, bidden dat hij thans dezelfde rust moge genieten, die hij tijdens zijn leven zelf uitstraalde.

Begr.Ondern. Timmermans Meerssen

