



Wij denken met grote droefheid aan

RENÉ HOUBEN

echtgenoot van

IDA MESTROM.

Hij werd geboren te Koningsbosch op 7 juli 1929 en overleed aldaar op 29 juni 1984. Op 4 juli d.o.v. hebben we hem te ruste gelegd.

Onze goede man en vader is zo plotseling van ons heen moeten gaan dat wij ineens geslagen zijn door verdriet. Hij leefde en werkte in ons midden met volle inzet van zijn krachten, met liefde en begrip voor ons allen. Zijn gezin stond voor hem op de eerste plaats; zijn zorg en belangstelling kwamen uit het diepste van zijn hart.

Ook voor andere mensen had hij veel over; wie zijn hulp nodig had kon op hem rekenen. Vooral de vrienden uit de sportwereld zullen hem missen omdat hij zich ook daar inzette en meehielp waar het gevraagd werd.

Graag was hij buiten aan het werk om huis en hof in orde te houden en daaruit bleek zijn bezorgdheid om gezin en familie.

Dit alles houden we in herinnering om hem zo in gedachte bij ons te hebben, ook nu hij al zo vroeg van ons moest scheiden. We mogen door ons geloof in Gods vaderlijke vertrouwen op een weerzien in een blijvend geluk. Christus' woord: „Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid leven” kunnen we vasthouden als 'n zekerheid die alle menselijke troost te boven gaat.

Vader, rust in vrede en leef voor eeuwig in het vaderhuis van God.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. I. Houben-Mestrom
en kinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 18 aug. 1984 in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch om 19.00 uur.

—