

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame pap, opa en overgrootvader betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst is zondag 17 september om 11.00 uur in de parochiekerk van de Moeder der Heilige Hoop te Maria - Hoop.



In dankbare herinnering aan

WIEL MESTROM

echtgenoot van

Cisca Mestrom - Cloudt †

* Montfort, 30 november 1917

† Maria - Hoop, 24 juli 2006

Begraven te Maria - Hoop, 27 juli 2006

*Hij was een man van 't platteland
die rechte voren ploegen kon
Die grond gezet heeft naar zijn hand
En zo Gods schepping herbegon.*

Vriendelijk, humoristisch, altijd toch de goede kant van iemand zien, in voor een praatje.

Zachtaardig en hard werkend.

Landbouwer in hart en nieren met liefde voor paarden en in alles wat er groeit en bloeit in de natuur. Trots op zijn kinderen met hun gezinnen.

Zo was pap.

Pap werd geboren op 30 november 1917 in zijn geliefde Montfort achter de kerk.

Daar had hij een fijne jeugd waar hij graag over vertelde en die hij koesterde. De oorlog was een mindere periode voor hem. Hij zat in het verzet en de dingen die hij daar mee maakte hebben een diepe indruk achtergelaten. Toen hij mam leerde kennen was hij gelukkig. De acht kinderen en de boerderij waren zijn lust en zijn leven. Samen met mam werkte hij hard en zorgde hij dat wij kinderen altijd een luisterend oor, een helpende hand en genegenheid ontvingen.

Toen mam hem ontviel was hij ontroostbaar, maar berustend onderging hij zijn lot. Voor ons kinderen bleef hij een rustgevend toevluchtsoord. Hij was zo blij als wij er met de kleinkinderen waren. Iedereen was altijd welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Ieder jaar genoot hij opnieuw van Pasen en het Sinterklaasfeest met al zijn kleinkinderen. Vooral het plezier van de achterkleinkinderen brachten hem de laatste jaren veel vreugde.

Toen zijn krachten afnamen en hij Wil niet meer mee kon helpen was dat moeilijk voor hem, maar hij klaagde nooit! Hij vond het fijn dat wij, de kinderen hem thuis konden verzorgen. Vooral de hulp van Wil en inzet van Marijke, Paula en Riet waardeerde hij zeer. Pap jij hoorde zo bij ons dat het toch moeilijk is om je te laten gaan. Maar we weten hoe graag jij weer bij mam wilde zijn, dus het is goed zo!

Lieve pap, je was een eerlijk en rechtvaardig mens.

Dank voor alle goedheid die je ons gegeven hebt.

Rust in vrede.