

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven
danken wij u van harte.

Mia en Wil
Caroline en Maurice
Petra en Jos, Lars

De zeswekdienst zal worden gehouden op zaterdag 22 januari om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Judocus te Sint Joost .

Peusen Uitvaartzorg, Tel.: 0475 - 48 61 00



In dankbare herinnering aan

Harold Mestrom

* Sittard, 16 november 1966

† Maastricht, 7 december 2010

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey, hebben wij hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof op 13 december 2010.

Het heengaan van Harold schokt niet alleen ons als familie, maar ook zeer velen die hem hebben gekend. Een van zijn sterkste gaven bestond in het contacten leggen met iedereen waarmee hij in aanraking kwam. Daardoor had hij vele vrienden voor het leven.

In alle ongemakken van ziekte en pijn, die voor hem het leven moeilijk maakten, bleef hij onverschrokken doorvechten om een bepaald doel te bereiken dat hij voor ogen had.

Na het afronden van zijn studie keek hij vol goede moed de wijde wereld in. Hij voelde aan dat hij een bepaalde levensopdracht te vervullen had. Maar zwaar werden de dagen en het vechten steeds moeilijker. Teleurstelling en opoffering bepaalden elke dag opnieuw weer zijn leven.

Een grote troost vond hij in zijn passie voor trekkers en werktuigen: Het steeds maar verder uitbreiden van zijn grote verzameling miniatuurtrekkers en het uitvoeren van zijn beroep als freelance mechanisatieredacteur. Geregeld ging hij de baan op, vergezeld van pap die hem overal naartoe bracht om ervoor te zorgen dat Harold zijn werk kon uitvoeren. Het liefst probeerde hij als het even kon de trekkers zelf uit in de praktijk. Daarna ging hij uitgebreid met zijn verhaal aan de slag en liet zich daarbij door niks of niemand van de wijs brengen. Altijd onverstoort verdergaan.

Ook vond hij troost in de bijzondere verering van Maria Sterre der Zee. Vele malen toog hij naar Maastricht om haar daar te bezoeken en haar te blijven vragen om steun en kracht om steeds maar door te blijven gaan. De ervaring heeft ons de zekerheid gegeven dat hij deze kracht ook heeft gevonden. Zeker toen Harold eindelijk thuis kwam en als gouden schakel fungeerde binnen ons gezin.

Altijd opgewekt, altijd enthousiast en gedreven met een onvoorstelbare levenslust. Hij koesterde wat hij nog kon en hij had nog veel plannen. Helaas is het hem niet gegund deze ten uitvoer te brengen. Wat voor altijd blijft zijn de onuitwisbare, warme herinneringen.

Moge God hem opnemen in zijn hemelse heerlijkheid en dat hij ruste in vrede.

Pap en Mam
Caroline en Maurice
Petra en Jos, Lars