



Ter herinnering aan

## MARIA CORNELIA MESTROM

weduwe van

**THOMAS MERTENS**

Zij werd geboren te Montfort op 17 april 1894 en overleed in het ziekenhuis te Roermond op 29 nov. 1978. Zij werd gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. Wij legden haar te rusten op het Kerkhof te Montfort op 2 december 1978.

Het is nu alleen maar dag, Gods eeuwige Dag voor Maria Mertens-Mestrom. Deze Toekomst-Dag is er voor ons allemaal. Deze gelovige zekerheid is een licht op iedere levensweg met zijn donkere plekken en schaduwkanten.

Als je in de kracht van je leven bent, en vol aktiviteit en de zon van het verlangen naar materiële welvaart hoog stijgt sta je nauwelijks stil.

Maar tegenslag, verdriet en pijn, de afnemende krachten van de ouderdom en de confrontatie met het sterven van mensen geven een andere richting aan het leven. Je gaat meer leven in de diepte, je leven opent zich, ook de stilte gaat spreken.

Je leven zoekt naar wortels. God en zin van het leven krijgen meer aandacht. Het is de gelovige levenshouding die zó langzaam tot rijping komt. Maria Mertens-Mestrom is zo tot een fijn mens uitgegroeid. Zij heeft steeds met open ogen geleefd: voor haar was de ander de grootste troost. Niet wat de mensen zeggen, geven, doen moeten, was haar richtsnoer.

Maar 'er zijn' was het voornaamste; nabij-zijn; met echte genegenheid en vriendschap, met geduld. De beste troost en steun om het vol te houden is het begrip en de tastbare liefde van een medemens. Steeds hard werken en klaar staan. Wat heeft ze gesjouwd en gezorgd. De mensen van het vroegere verenigingsleven weten daar nu nog met waardering over te spreken.

Voor haar gezin is zij een onvergetelijk mens geworden: een opgewekt mens, die in haar eenvoud en eerlijkheid alles kon missen. En zo kon zij als een innerlijk rijk mens haar kinderen, kleinkinderen en vele anderen het allermooiste voorhouden wat er is: „God heeft geen andere handen dan de onze”. Door alsmaar goed-doen wist zij haar leef-wereld zacht te maken en te vervullen van Gods vrede. Zo vol toewijding als zij hier wist te leven, zó vol overgave aan God wist zij te sterven; met de namen van haar kinderen op haar lippen, met de Naam van God in haar hart.

Waarlijk een mens door God gezonden.

Een gelovige en zorgzame vrouw, een arbeidzaam en biddend mens is van ons heengegaan.

Gods eeuwige Zon, Gods eeuwige Dag is over haar opgegaan. Bedankt voor alles! Rust in vrede moeder! en bid voor ons bij God!

---

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen Mertens.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort op zondag 14 januari 1979 om 9.30 uur.

---

J. Gootzen, koster, Montfort.