



„VADER, UW WIL GESCHIEDE”.

„Het Lijden van Christus dringt ons“

Ter gedachtenis aan de Eerw. Zuster

**Maria Paula van het Kruis. Passionistin**

(Cornelia Elisabeth Mestrom)

Geboren te Montfort, 8 Augustus 1926. Geprofest  
28 April 1953. Plotseling overleden, nog voorzien  
van 't H. Oliesel in het klooster te Mook 24 Febr.,  
1955, en begraven aldaar op 28 Februari 1955.

---

„Kom Bruid van Christus en ontvang de kroon  
die de Heer u voor eeuwig bereid heeft.“

Volgens menselijk oordeel bent U al te vroeg  
van ons heengegaan, goede Zuster Paula. Maar  
uw voorbeelden van liefde en bijheid, uw rust,  
uw geduld en gelijkmoedigheid zullen we nooit  
vergeten.

Als een bruid van de lijdende Jezus, hebt ge uw  
kruis gedragen. De Moeder van Smarten was uw  
troost en uw voorbeeld. Als een Passiebloem moogt  
ge met Gemma bloeien voor het aanschijn van  
Vader.

Dierbare Heerbroer, ik heb U niet naar de missie  
kunnen volgen. Maar ik zal U helpen vanuit de  
hemel.

Gedenk mij bij het Heilig Offer aan 't altaar.

Vader, Moeder en al mijn dierbaren, weest niet  
te zeer bedroefd om het plotselinge van mijn  
vroegtijdig heengaan.

God was goed voor mij. Ik dank U voor alles  
wat gij voor mij deed.

Mijn Jezus, barmhartigheid