

Ter liefde van Jezus, Maria en Jozef,
bid voor de Ziel van zaiiger
Mejuffrouw

Margaretha Mesîrom,

sedert 19 Augustus 1911 weduwe van wijlen
den Edelachtb. heer Burgem. van Montfort

ARNOLD MEUWISSEN.

De dierbare overledene werd geboren te Mont-
fort, 1 Mei 1831 en overleed te Hunsel,
voorzien met de H. Sacramenten, vol-
komen overgegeven in den wil van
haren Schepper, 18 Januari 1914.

Zij was eene eenvoudige, oprechte, godvree-
zende vrouw. Zij zag niet om naar de ijdel-
heden en dwaasheden dezer wereld, bestierde
haar huisgezin met zorg en voedde hare kin-
deren op in de tucht en vreeze des Heeren.

Elverig was zij heel haar leven, om Gods
huis te bezoeken en Zijnen luister te bevor-
deren en toen zij de kerk niet meer bereiken
kon, was het rozenkransgebed haar aange-
naamste tijdverdrijf. In stille godsvrucht
bereidde zij zich jaren lang tot den dood voor
en riep steeds de H. Jozef en de H. Barbara
aan, vast overtuigd, dat geen onvoorziene
dood kunnen sterven, al wie de gedachte aan
den dood voortdurend levendig voor den geest
houden. (H. Ans.)

Kinderen, onderhoudt de vermaningen uwer
moeder en gij zult leven; bewaart hare lessen
als den appel van uw oog. Spr. VII 2)

Wij bidden U, o Heer, ontferm U over de
ziel uwer dienares MARGARETHA, dat zij
spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

(300 d. afl.)