

JEZUS + MARIA + JOZEF + CATHARINA

Ter vrome nagedachtenis aan

Hendrikus Wilhelmus Antonius Mestrom

geboren te Montfort 27 aug. 1934 en aldaar onverwacht overleden 4 januari 1963 voorzien van het H. Oliesel.

Op de eerste Vrijdag van januari in 't begin van 't nieuwe jaar riep de Heer van leven en dood deze jongeman tot Zich. Gezond en wel begaf hij zich ter ruste. Des morgens bij het opstaan kreeg hij het plotseling zo benauwd. Doodziek viel hij neer en na enige tijd gaf hij rustig zijn ziel aan God terug.

De mens sterft weg als een bloem in de lente. In het midden van zijn dagen daalt hij ten grave.

Gij allen, jonge mensen, die mij gekend hebt in de kracht van mijn gezondheid, ziet, wat het leven van de mens is. De dood slaat geen acht op leeftijd en lichaamskrachten. Weest ook gij bereid, want gij kent dag noch uur. Op een ogenblik, dat gij er niet aan denkt, kan de Zoon des mensen komen en het leven van u opeisen. Verlaat u daarom niet op een leven, waarvan de draad ieder ogenblik kan breken.

Dierbare ouders, broers en zusters, vaartwel, treurt niet over mijn vroegtijdig heengaan, maar bidt voor mij; ook gij familie, vrienden en bekenden, vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

Laat ons bidden.

God, wie het eigen is, altijd barmhartig te zijn en te sparen, wees de ziel van uw dienaar Hendrik genadig en vergeef al zijn zonden, opdat zij, bevrijd van de banden van dit sterfelijk lichaam, moge overgaan tot het eeuwig leven. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. aflaat.

Onze Vader – Wees Gegroet.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

MACHTIGEN
VAN DE
GESTART
HEEFT HY



HEEFT HY
TRADON
GERINGEN
VERHEVEN

R.

A
V
E

R
E
X