

In dankbare herinnering aan

**CATHARINA (MOEDER)
VONCK-MESTROM**

weduwe van

PIERRE VONCK

* 2 april 1913 te Maasniel

† 16 juli 1997 te Roermond

Onzer aller moeder en oma is overgegaan van het aardrijk naar het Hemelrijk.

Ze was voor ons allen een moedige en dappere vrouw die voor ons altijd een steun en toeverlaat kon zijn. Een vrouw die volop van het leven wist te genieten en die samen met ons veel vreugde kon beleven.

De drijfkracht in haar moeder-zijn haalde ze voornamelijk uit het gezellig samenzijn met al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, en dat maakte haar de "moeder" van ons allemaal die ons kracht en levensvreugde bracht. Zelfs toen ze moe begon te

M 6210
worden hebben we ieder op onze eigen unieke manier haar met alle liefde en kracht verzorgd en begeleid.

Totdat de dag kwam dat ze echt wou gaan verreizen, ze reikte haar armen uit om al onze liefde te ontvangen die ze nodig had. Wij allen hebben haar toen omringd en hand in hand waren wij verbonden om haar kracht te geven om naar de hemelpoort te reiken. Terwijl onze tranen hun weg vonden verliet ze ons heel mooi en vredig.

Ondanks ons intens verdriet ervaren wij ook blijdschap nu haar wens zonder veel lijden in vervulling is gegaan. Met liefde denken wij aan haar. Wij zijn dankbaar voor alles wat wij van haar mochten ontvangen. In ons allen leeft zij door.



Voor uw medeleven betoond na haar overlijden en uw aanwezigheid bij de crematieplechtigheid danken wij u oprecht.

**Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen**