

Jezus † Maria † Jozef † Catharina

Ter vrome nagedachtenis aan

Maria Philomena Hubertina

## DUYZINGS

*Lid van de H. Familie*

weduwe van

THEODORUS MESTROM

geboren te Berg ter Blijt 10 oktober 1866 en godvruchtig overleden te Montfort 11 februari 1958, meermalen voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden.

---

Op het eeuwfeest van Maria's eerste verschijning te Lourdes, is zij stil van ons heengegaan, in de hoge leeftijd van 91 jaar. Zelf de sterkste moet buigen voor de dood. Zij was een van de arbeidzame en sterke vrouwen uit de H. Schrift. Vroegtijdig weduwe geworden heeft ze zich gans en al opgeofferd voor de kinderen. Nooit heeft ze de wereld en haar ijdelheden gezocht, maar God in alle eenvoud en oprechtheid gediend. Moeilijkheden en lijden zijn haar niet bespaard gebleven maar altijd vertrouwde ze op O. L. Heer die de zijnen niet verlaat.

Dierbare huisgenoten hebt dank voor al uw liefdevolle zorgen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, broer, zusters en verdere familie en bekenden, gedenkt mij in uw gebeden. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

O. L. Vrouw van Lourdes bid voor ons en voor de stervenden.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

---

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.