

Bid voor de ziel van zaliger

MECHTILDIS MESTROM,

weduwe van

Petrus van Ophoven.

De dierbare overledene werd den 17 Jan 1849 te Montfort geboren en overleed aldaar, in Gods H. Wil berustend, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden den 9 Januari 1931

De waarheid: het begin der wijsheid is de vreeze Gods (Ps 110—10) was de leidster van haar geheel leven. Daarom bracht zij in hare jeugd den Gever van alle wijsheid gaarne haar rust ten offer, om iederen dag overvloed van genade te gaan putten bij het goddelijk Offerlam en was de traan die in haar oogen glom, bij de klacht dat zij niet meer ter kerke kon gaan, ook een parel van ware wijsheid, die zeker heerlijk schitteren zal in haar gloriekroon.

Zoo is zij uit het leven gescheiden den ganschen volke de geheugenis van haren dood tot een voorbeeld van deugd nalatend. (II Mach. 6—31)

De belofte van Jezus' Goddelijk Hart: „Ik zal hunne veilige toevlucht zijn gedurende het leven en inzonderheid in de ure des doods maakte haar tot eene ware vereerster van het Allerh. Hart, Wiens hartewensch zij vervulde door zoo mogelijk iederen dag met Hem het Paaschlam te nuttigen.

Zij vlocht Maria iederen dag een krans van geestelijke rozen, om in het uur des doods niets te vreezen te hebben. Zij mag het woord van den Psalmist het hare maken: „Op U o Heer heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.” (Ps. 70—11)

Laat dan o Heer, haar plaats in vrede zijn en haar verblijf in het hemelsche Sion. (Ps. 85—3)

Gedenken wij harer in het H. Sacrificie der Mis opdat ze ruste in vrede.

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(Afl. 7 j. en 7 quadr.)

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen in U.
(300 d. afl.)