

GEGROET,  
O KRUIS  
ONZE ENIGE  
HOOP



Ter dankbare herinnering aan

## **Jacobus Hubertus Mestrom**

echtgenoot van

### **Catharina Elisabeth Beckers**

Hij werd geboren te Montfort op 15 juli 1907 en overleed aldaar op 15 januari 1978, na voorzien te zijn van het H. Sacrament van de zieken.  
Wij legden hem te rusten op het kerkhof te Montfort op 18 januari 1978.

Een zorgzame en liefhebbende vader is na een leven van hard werken van ons heengegaan.

Het harde werk in de mijn in vroegere jaren heeft zijn sporen bij hem achtergelaten.

De zorg om zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen tekende zijn leven. Een goede en gezellige man was Jac Mestrom. Een man ook die steeds bezigheid zocht en een groot gevoel had voor alles wat leefde en groeide.

Ondanks de vele tegenslagen die hijzelf kreeg te incasseren, was hem niets teveel. Zijn zorgzaamheid voor anderen stond steeds voorop. Voor iedereen wilde hij een behulpzaam mens zijn.

Als een diep-gelovig mens zocht hij steeds steun bij God. Een zondag zonder kerkdienst was voor hem geen zondag.

Hoe bedroefd wij ook zijn om het heengaan van deze rechtvaardige man en vader, toch overheerst nu onze dankbaarheid. Dankbaar zijn wij om het vele goede, dat hij ons heeft achtergelaten. Wij zijn dankbaar omdat wij zo'n man en vader hebben gehad. Hij was voor ons alles.

God, de Vader bij wie hij altijd steun zocht, zal nu voor ons een steun zijn om zijn heengaan te kunnen dragen. Hij zal bij God voor ons een voor- spreker zijn.

Moge Jac Mestrom rusten in Gods Vrede.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**C. E. Mestrom-Beckers**  
kinderen en kleinkinderen.

---

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort op zaterdagavond 11 maart 1978 om 19.00 uur.

---

J. Gootzen, koster, Montfort.