



Dit prentje wil ieder die het leest,
herinneren aan
**Johannes Wilhelmus Josephus
PEETERS**

sinds 15 september 1964 echtgenoot van
**Maria Agnes Philomena Antonia
MESTROM**

Op 5 oktober 1936 werd hij geboren te Heerlen.
In Pey heeft hij altijd gewoond en gewerkt op
"Hoeve De Horst". Daar is hij vrij plotseling
gestorven, voorzien van de H. Sacramenten der
zieken, op 21 maart 1993.

Na een plechtige afscheidsdienst in zijn paro-
chiekerk te Pey op 25 maart 1993 werd hij op
het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Voor Uw meeleven bij het sterven en de begra-
fenis van onze dierbare overledene zeggen wij U
hartelijk dank.

**Mia Peeters-Mestrom, Inge en Dolf, Roger
Familie Peeters - Familie Mestrom**

Tijdens de zeswekendienst op zondag 2 mei
1993 om 11.30 uur in de parochiekerk te Pey
zullen we hem nogmaals herdenken.

Ook U bent dan van harte welkom.

Begr. ondern. Peusen, Echt - Tel. 04754-86100

Jan,

Onverwacht heeft de Heer je thuis gehaald;
veel te vroeg. Maar God bepaalt
wanneer het leven dat we ontvingen
in eeuwige vreugde overgaat.

Je was een man van weinig woorden
doch duidelijk herkenbaar,
voor hen die bij je hoorden.

Een man en vader waar je op kon bouwen,
met een woord waar je op kon vertrouwen.

Als boer zag je ieder jaar Gods hand,
als het graan weer kiemde in het land.

Wanneer een nieuwe oogst daaruit ontsproot,
genoot je van alles wat Gods natuur ons bood.
De plannen voor de toekomst waren klaar,
de fijne dingen die we zouden doen met elkaar
doch plotseling ging je van ons vandaan,
zonder te zeggen

hoe we nu verder moeten gaan.

Wie zal nu op onze vragen
een antwoord geven?

Wie zal nu zeggen hoe we verder moeten leven?
We zullen trachten in jouw geest verder te gaan
en weten dat je ons van hierboven
bij zult staan.

Jan, bedankt voor de fijne jaren en het leven
dat wij samen met jou mochten beleven.

In ons hart bewaren wij een vader en een man,
die zich menigeen alleen maar wensen kan.