



*Vergeet mij niet en  
wees goed voor elkaar.*

Dankbaar willen wij in ons gebed blijven gedenken

## **Peter Hendrikus MESTROM**

weduwnaar van

**Maria Catharina Laumen.**

Op 17 oktober 1895 werd hij te Montfort geboren en gesterkt door de Zalving met H. Olie en het gebed van de Kerk stierf hij op 28 augustus 1980 te Pey. Na de plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk te Pey werd hij daar bij zijn vrouw te ruste gelegd op 1 september d.o.v.

Geboren op een boerderij is hij boer gebleven heel zijn leven lang. Reeds als jongen van 14 jaar moest hij bij het sterven van zijn vader de leiding van het ouderlijk bedrijf op zich nemen en tot in zijn laatste levensjaar stond hij op het land om de vruchten van de aarde te verzorgen en te oogsten.

70 jaren heeft hij het zaad in de aarde gelegd en verzorgd om met Gods hulp en zegen later de vruchten ervan te kunnen oogsten.

Hij heeft het harde werken nooit geschuwd en met al zijn sterke krachten gaf hij zich om het dagelijks brood voor zijn gezin te verwerven.

Toch bouwde hij niet alleen op zijn eigen arbeid en zwoegen, maar ook bad hij voor en vertrouwde hij op Gods hulp en zegen, die hij afsmeekte in de zondagse hoogmis en in stille ogenblikken in Gods natuur.

Kracht en sterkte vond hij ook bij zijn vrouw en kinderen met wie hij vele jaren leven mocht en bij de vele goede burens en collega's, met wie hij steeds een goede verstandhouding en samenwerking wist op te bouwen.

Ook zijn ziek-zijn en niet meer kunnen heeft hij als een sterke man zonder klagen gedragen en dankbaar liet hij zich door zijn schoondochter Mia verplegen.

En nu we hem te ruste leggen in de aarde, waarvan hij zoveel hield, bidden wij dat hij mag terug keren naar God, zijn Schepper, om verder te leven voor altijd.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Kinderen Mestrom.**

---

De plechtige Zeswekendienst zal zijn op zondag 12 oktober a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey en wij nodigen U uit om dan met ons samen te komen om voor hem te bidden.

---

Begr. ondern. Peusen, Echtermosch. Tel. 04743-1213