

A

W



**LAM GODS**  
DAT WEGNEEMT  
DE ZONDEN  
DER WERELD  
GEEF DEZE ZIEL  
DE EEUWIGE RUST†

Jezus † Maria † Jozef † Catharina

Ter dankbare nagedachtenis aan

**HENDRIKUS HUBERTUS MESTROM**

echtgenoot van

**MARIA CATHARINA TINNEMANS**

geboren te Montfort 13 januari 1883 en aldaar godvruchtig overleden 1 augustus 1965, meermalen gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Als gelovige christenen weten wij, dat de dood een overgang is naar een beter leven. Maar toch staan we steeds weer even sprakeloos, als iemand, die ons dierbaar is, van ons heengaat. Wij allen, die hem kenden, wisten dat zijn aardse leven ten einde liep, maar zijn dood kwam nog eerder, dan men verwachtte.

Hij was een goede echtgenoot, een zorgzame huisvader, een harde werker, een voorbeeld van groot geloof en diepe godsdienstzin voor ons allen. Geduldig en gelaten heeft hij zijn levenskruis gedragen.

Daarom heeft hij reeds in dit aardse leven ondervonden, dat wie goed is, goedheid en liefde ondervindt.

Rustig en met volle overgave aan Gods H. Wil is hij gestorven. Een zalig sterfuur is de grootste genade die de goede God ons kan geven.

Dierbare echtgenote, beste kinderen, ik dank u allen voor uw vele goede zorgen, en gij allen, familie, vrienden en bekenden, blijft mij gedenken in uw gebeden en goede werken. Vooral gij, mijn priesterzoon, wees mij gedachtig aan het altaar des Heren in het H. Misoffer dat gij dagelijks moogt opdragen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Dat hij ruste in vrede.

---

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.