



In memoriam  
**PETER HENDRIK AELMANS**  
echtgenoot van  
**Hubertina Mestrom**

Hij werd geboren te Maasniel 16 mei 1905 en overleed, tijdig gesterkt door de Sacramenten der Kerk, te Roermond 19 augustus 1975. Na de uitvaart in de kerk te Linne werd hij op het kerkhof „Bergerkamp” aldaar te rusten gelegd.

Als je deze mens kende wist je dat achter een wat ruwe bolster een gouden hart schuil ging. Een hart met aandacht en liefde voor Gods schepping, want zijn vrije tijd besteedde hij samen met moeder aan zijn tuin en aan zijn vogels. Vanuit dat hart kwam ook de zorg en toewijding voor zijn gezin en zijn eerlijkheid om nooit een mens tekort te doen. Hij zelf wist al lang dat de Heer zou komen en hij had zich tijdig op zijn levenseinde voorbereid. Gelouterd door het lijden mogen wij erop vertrouwen dat hij zijn Heer van aanschijn tot aanschijn mag aanschouwen en daarin voor eeuwig gelukkig zal zijn. „Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.” (Ef. 5,3).

Laat ons bidden.

God, wij bevelen U aan de ziel van Uw dienaar Pierre. Moge hij gestorven voor de wereld leven bij U en wat hij tegenover U en ons tekort gekomen moge zijn wil dat vergeven in Uw eindeloze barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

H. Martinus, patroon van Linne, wees zijn voorspraak.



De familie Aelmans dankt U oprecht voor Uw blijken van deelneming getoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

De laatste plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 september 1975 in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne om 10.00 uur.

---

Begr. ond Th. Schuren, Linne