

Ter liefde van Jezus, Maria, Joseph.

Lid voor de ziel van zaliger
den Weled. Heer

ANTONIUS MESTROM,

echt:enoot van

M. FRENKEN.

*Lid van het R. K. Kerkbestuur en Armbestuur
van Montfort en Prefect der H. Familie.*

De dierbare overledene werd geboren te Montfort
den 26 November 1823 en overleed aldaar den
5 Februari 1905 in den ouderdom van 82 jaren.

Van krachten uitgeput stierf hij in een geluk-
kigen ouderdom en op vergevorderden leeftijd
tot de volheid der dagen. (Gen. XXV. 3.)

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

(Spreuken XVI. 3.)

Die den Heer vreest zal troost vinden op zijn
sterfbed en op den dag van zijnen dood zal hij
gezegend worden. (Ecc. V: 43.)

Vele pijnen heeft hij nog verduurd in de laatste
dagen zijns levens, maar hij heeft ze verdragen met
geduld en gelatenheid, geheel overgegeven aan
den wil van den Hemelschen Vader.

Mijne dierbare bloedverwanten, mijn uur is ge-
komen, ik moet u verlaten, maar God zal met u
zijn en u beschermen. Vertrouwt op Hem en weent
niet, gelijk degenen, die geene hoop meer hebben.

Ens zien wij elkander weder in de eeuwige
vreugde des Hemels. Vergeet mij niet en helpt
mijne ziel door uwe gebeden.

*Ziet Hart van Jezus, geef dat ik U altijd meer en
meer beminne! (300 d. all.)*

Ziet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. all.)

HIJ RUSTE IN VREDE.