

+ + +

Laten wij in het Misoffer en onze gebeden gedenken

Maria Johanna Henrica Mestrom

echtgenote van

Antonius Josephus Maria Linssen

Tot het goddelijke leven door het H. Doopsel herboren 26 januari 1939 te Montfort, is zij gesterkt aan de bronnen van de H. Kerk in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen op 3 maart 1965 de eeuwige vrede tegemoet gegaan. Haar lichaam werd op het St. Gertrudiskerkhof te Maasbracht te rusten gelegd.

„Gedenk o mens dat gij stof zijt, en dat gij tot stof zult wederkeren.” Zo bad de Priester op de sterfdag van deze jonge vrouw.

Zo is het droeve werkelijk geworden, wat we reeds vreesden. De wrede dood nam haar van ons weg: ontrukte haar aan de liefde van haar man, ouders, broers, en zusters en de genegenheid van zovelen die haar liefhadden.

Wij hebben gebeden met de vurigheid en een vertrouwen om haar behoud, als een eenvoudig geloof en een grote liefde slechts geven kunnen.

'n Tijdje geloofde zij zelfs, dat God alles schikte naar ons smeken.

Hij echter de Alwetende en Algoede heeft het anders beschikt. Wij buigen het hoofd en zeggen: „Heer Uw wil geschiede.”

Och, wij benijden u de hemel niet, maar dat gij zo vroeg heengingt, doet ons achterblijvenden zo pijn.

Beste Mia, nu engel in de hemel, blijf de voor-spreekster voor ons die achterblijven in dit tranendal en verkrijg voor ons allen de genade, dat we eens elkander weerzien in het land, waar geen scheiden meer is, maar eeuwige vereniging in liefde en geluk.

Lieve Ton, vaarwel en tot weerziens.

Heilige Jozef, patroon der stervenden, bid voor haar.

