



In herinnering aan

Jan Mestrom

* Montfort, 15 september 1931

† Roermond, 19 augustus 2013

levenspartner van

Jeanne Krutzen - van Ingen

De familie dankt u voor het
door u betoonde medeleven.

De zeswakedienst wordt gehouden op
zaterdag 05 oktober 2013 om 19.00 uur in de
H. Catharina kerk te Montfort.

Jan Mestrom een geboren en getogen Montfortenaar, geboren in een gezin van 6 kinderen 4 jongens en 2 meisjes. Tijdens een bombardement in de oorlog, verloor hij zijn ouders, Casper zijn broertje en de zussen Greet en Stien.

Hij studeerde elektrotechniek aan de HTS en ging zijn broers Wiel en Thei achterna naar Nieuw-Zeeland, waar hij bijna 10 jaar bleef.

Jan reisde de hele wereld rond en nam vele levenservaringen in zich op.

Terug in Nederland, woonde hij bij tante Mechel en later bij Els en Rinus Kerkman.

In 1989 leerde hij zijn Jeanne kennen, waarmee hij ging samenwonen en een fijne tijd beleefde. Hij genoot met volle teugen van de kleinkinderen, die een speciaal plekje hadden in zijn hart.

Hij genoot van elk bezoek en was wel bespraakt. Hij vertelde steeds weer nieuwe (levens) verhalen want hij kon putten uit een heel groot arsenaal. Vanwege zijn achteruitgaande gezondheid, woonde Jan de laatste jaren in de Eghte.

Enkele weken geleden kreeg Jan het steeds benauwder en moest worden opgenomen in het ziekenhuis te Roermond, waar hij vorige week maandag overleed.

Dat hij nu in vrede mag rusten bij onze lieve Heer.

Lieve Jan, Pap, Opa bedankt.
Jeanne, kinderen en kleinkinderen.