

JEZUS + MARIA + JOZEF + CATHARINA

Ter vrome nagedachtenis aan

Maria Odilia MESTROM

echtgenote van

Hendrik Hubert van Pol

geboren te Montfort 30 mei 1911 en aldaar godvruchtig overleden 9 juni 1960, voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een goede, godvruchtige en bezorgde moeder, waard in de gedachtenis der vromen te leven. Een smartelijke en pijnlijke ziekte heeft zij met algehele overgeving aan Gods H. Wil verdragen.

Heer, Gij hebt haar ons gegeven tot ons geluk, nu eist Gij haar terug. Wij geven haar met gelatenheid, maar met een gewond hart. (H. Ephrem).

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, die mij in mijn langdurige ziekte steeds zo trouw hebt bijgestaan, zo gaarne was ik nog enige tijd bij u gebleven. God heeft het anders beschikt. Zijn heilige Naam zij gezegend.

Kinderen, vergeet toch de raadgevingen van uw moeder niet; luistert naar uw vader, opdat uw hoofd met genade gesierd en uw huis met zegen vervuld worde. Ook gij familie en bekenden, van u scheidende vraag ik geen tranen maar gebeden en goede werken opdat mijne ziel spoedig in vrede ruste.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

Gebed. Wij bevelen U, Heer, de ziel van uw dienares Maria aan, opdat zij, voor de wereld gestorven, bij U moge leven; en neem de zonden, welke zij uit menselijke zwakheid gedurende haar leven heeft bedreven, door de genade van uw barmhartige goedheid van haar weg. Door Christus onze Heer. Amen.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Onze Vader – Wees Gegroet.



Ontvangt de kroon des
Levens.