

JEZUS † MARIA † JOZEF † CATHARINA

In het H. Misoffer en de gebeden van  
priesters en gelovigen wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

## Johanna Mechtildis MESTROM

Lid van de H. Familie

weduwe van

JOHANNES JACOBUS COENEN

geboren te Montfort 31 Maart 1869 en aldaar  
godvruchtig in de Heer overleden, voorzien  
van de H. Sacramenten der stervenden  
13 Maart 1949.

Haar sterven was schoon, zoals heel haar leven  
zo schoon was. De laatste dag van haar leven  
had zij nog het grote geluk Jezus te mogen  
ontvangen in de H. Communie.

Zonder vrees zag zij de dood naderen, als een  
engel van vrede, die haar de poorten van het  
eeuwig leven opende. Hoe kon zij God vrezen,  
die heel haar leven Hem trouw heeft gediend?  
Zij was een voorbeeld van christendeugd, die  
in het verborgene bloeit en de zoete geur van  
Christus verspreidt. Gaarne steunde zij alle  
goede werken; vooral voor de Missie en de  
parochiekerk was zij de beste weldoenster.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barm-  
hartigheid verwerven.

Dierbare broers, familie en bekenden, ik ga  
naar de Vader in de Hemel. Eenmaal zullen we  
elkander daar wederzien. Vergeet mij niet in  
uw gebeden en goede werken.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars,  
red de stervenden en bevrijd de arme zielen  
van 't vagevuur. 300 dagen aflat.

Dat zij ruste in vrede.

Onze Vader — Wees Gegroet.



De Zoon  
des menschen  
zal komen  
op een uur  
waar op Hij  
niet  
verwacht  
wordt