



in de stilte  
ervaren we je 'zijn'  
blijf ons nabij . . .

Ter dankbare herinnering aan

## **DOMINICUS MESTROM**

echtgenoot van

**Cornelia Op het Veld**

Hij werd geboren te Montfort op 4 augustus 1919 en overleed in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 1 november 1987.

Hij werd gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. Wij legden hem te rusten op het kerkhof te Montfort op 5 november 1987.

Dominicus Mestrom is van ons heengegaan zoals hij heeft geleefd: met diepe tevredenheid en toewijding in zijn hart.

Hij was een man die van het leven hield, met hart en ziel.

Hij hield van zijn vrouw en kinderen met een onwankelbare toewijding. Altijd dacht hij eerst aan hen, sprak hij eerst over hen; door niemand liet hij zijn aandacht van hen afleiden. Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn eeuwige zorg en vreugde. Hun blijdschap was de zijne, hun verdriet zijn verdriet.

Bij het heengaan van deze mens ontdek je ineens met welk een diepe trouw hij ons allen heeft omgeven. Je ontdekt dat je tot zo'n trouw alleen in staat bent, als je afstand neemt van alles rondom je. En je beseft ook de betrekkelijkheid van alles en dat het leven kort is. Elke aankomst, alles wat je bereikt, bergt een afscheid in zich, elke verbondenheid een scheiding, in elk opgroeien schuilt een ouder worden, in elke glimlach ligt een traan en elk sukses brengt ook verlies. Elk leven is sterven en afstand doen.

Die diepe levenswijsheid had Dominicus zich eigen gemaakt en gaf ze door aan zijn kinderen. In alle eenvoud en openheid stond hij

voor zijn gezin klaar om behulpzaam te zijn en vooral ook zijn geestelijke steun te geven. Want door een alles opofferend en liefdevol leven, wist hij telkens weer leed en tegenslag te dragen, zonder zich gauw te laten ontmoedigen. Hij had geleerd veel in stilte te verdragen zonder het op te geven.

Door een diep gelovig en op God gericht leven, wist hij zijn grote geestelijke vitale krachten dienstbaar te maken aan het geluk van zijn dierbare vrouw Cornelia en alle kinderen.

Zo werd het gezinsgeluk diep beleefd en zo liet hij zien dat de liefde het hoogste en laatste teken moet zijn van de mens in zijn leven op aarde. Alleen de liefde doet wonderen, alleen de liefde doet leven, alleen de liefde maakt een mens tot een echt mens.

Deze rustige en tevreden mens die zoveel wist te geven, stemt ons tot diepe dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekende.

Want het leven van een mens klaart op wanneer hij leert om voor de kleinste dingen te danken.

Dominicus, Vader en Opa, bedankt. Wij zullen je nooit vergeten. Rust bij God in vrede.

---

Voor Uw bliken van medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

**C. Mestrom - Op het Veld,  
kinderen en kleinkinderen.**

De Zeswekendienst zal worden gehouden in de St. Catharinakerk te Montfort op zondag 20 december 1987 om 11.00 uur.

---

Begr. ondern. Peusen, Echt. - Tel. 04754-6100