



De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 7 september 2019 om 19.15 uur in de parochiekerk van de Heilige Judocus te St. Joost.

In liefdevolle herinnering aan

Mia Craenen

echtgenote van

Wil Mestrom

* Susteren, 20 maart 1938

† Roermond, 15 juli 2019

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen te Pey, hebben wij haar op 22 juli 2019 te ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Mam werd geboren op de Hei te Susteren op 20 maart 1938. Ze was het vijfde kind uit een gezin van tien kinderen. Mia groeide op in een katholiek boerengezin en had een fijne jeugd. Ze volgde de opleiding tot verzorgende in de gezinszorg en ging werken in Kerkrade en Geleen. Op 4 mei 1965 trouwde ze met Wil, gingen ze op het Hingen wonen en werken op hun boerderij. Ze kregen samen drie kinderen.

Het geloof was belangrijk voor haar en ze bezocht de bedevaartplaats 'Lourdes' in totaal zeventien maal als begeleidster voor zieken maar ook samen met Wil.

Mam was de zorgende moeder, de spil van het gezin. Op haar kon je bouwen, van haar kreeg je echte liefde en aandacht. Ze stond altijd voor iedereen klaar en zette zich zelf op de tweede plaats, bescheiden als ze was. Haar enige kleinkind Lars was haar alles. Ze genoot ervan hoe hij opgroeide tot een grote jongen en gaf altijd iets lekkers mee 'veur de jong'. Ze kon genieten van de kleine dingen in het leven zoals samen zijn met het hele gezin, de viooltjes, de planten en kippen in de tuin.

Het verlies van Harold in 2010 was maar moeilijk te verwerken. Dagelijks bezocht ze het kerkhof en dan was ze toch weer even bij hem. Naast alle zorg voor haar gezin deed ze 40 jaar vrijwilligerswerk voor de Vincentius vereniging, was ze lid van de Maria Mater kring en de Diakendames van het Bisdom.

In januari van dit jaar kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was en nog maar kort in ons midden zou mogen zijn. Ze stelde zich sterk op, maar toen het einde in zicht kwam was dit maar moeilijk te accepteren. Ze is rustig van ons heengegaan en is nu bij Harold.

Lieve mam, we zijn trots en dankbaar voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Vele mooie herinneringen blijven. Tot weerziens.

Wij danken u voor uw blijken van steun en medeleven.

Wil

Caroline en Maurice

Petra en Jos, Lars