



Ter vrome gedachtenis aan

JOHANNES HUBERTUS MESTROM

echtgenoot van

ANNA CORNELIA CREMERS.

Geboren 29 juli 1913 te Montfort en overleden
in het Ziekenhuis te Roermond 16 maart 1977.

—

Te vroeg sloeg het bange uur van scheiden.
Gelaten aanvaardden we Uw heengaan uit Gods
hand.

U was zo goed voor ons. Niets was U te veel.
Steeds stond U voor ons klaar. En dikwijls
waren we er getuigen van dat U ook voor
andere mensen goed en hartelijk kon zijn.
Dan gebeurde iets in ons. Dan ging uw voor-
beeld in ons hart en geweten heilzaam werk
verrichten.

U wist na een poos van ziek zijn dat het einde
ging komen. Toen sprak Uw liefde en zorg nog
sterker.

Man en vader we zullen blijven bewaren wat
U ons hebt gezegd, hebt voorgeleefd. Ons
gebed zal vol dankbaarheid zijn.

Familie, vrienden en kennissen, danken U ook,
en bidden dat Uw eeuwigheid in licht en vrede
mag zijn bij God.



Oprecht danken wij U voor alle blijken van
deelneming die wij van U in welke vorm ook
mochten ontvangen.

A. MESTROM-CREMERS
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

De zeswewekdienst zal worden gehouden op
zondag 1 mei 1977 om 9.30 uur, in de kerk
van de H. Judocus te St. Joost.